

## **Christus wees ons Licht!**

Longing for light, we wait in darkness  
Longing for truth, we turn to You.  
Make us Your own, Your holy people  
Light for the world to see.

Longing for peace, our world is troubled  
Longing for hope, many despair.  
Your word alone has pow'r to save us.  
Make us your living voice.

### **Refrein:**

Christ be our Light!  
Shine in our hearts.  
Shine through the darkness.  
Christ, be our Light!  
Shine in Your church gathered today.

Longing for food, many are hungry  
Longing for water, many still thirst.  
Make us Your bread, broken for others  
Shared until all are fed.

Longing for shelter, many are homeless  
Longing for warmth, many are cold.  
Make us Your building, sheltering others  
Walls made of living stone.

Many the gift, many the people  
Many the hearts that yearn to belong.  
Let us be servants to one another  
Making Your kingdom come.

**Christus, wees ons Licht!**  
**Schitter in ons hart.**  
**Schijn door de duisternis.**  
**Christus, wees ons Licht!**  
**Schitter in Uw vandaag bijeengekomen kerk.**

“Christ be our Light” is een prachtig lied om met Kerst te zingen, denken we als Nederlanders. We kunnen goed begrijpen dat we Christus als Licht in ons donkere leven nodig hebben als we de donkere koude dagen in december doormaken. We kunnen dan erg verlangen naar licht en warmte.

In Rwanda gaat de verbinding tussen donkere koude dagen en verlangen naar licht en warmte niet op. In december is het elke dag lekker warm, zo'n 25 graden. Bovendien is het van 6 tot 6 uur donker of licht. Het is maar van welk moment je het bekijkt. Verlangen naar licht en warmte, is dat er dan wel? Jazeker! Veel mensen leven in donkere kille huisjes. Wat kunnen ze dan verlangen naar licht en warmte. Dat verlangen is er ook na urenlange stortregens. Zo kunnen we vanuit hele verschillende leefsituaties toch naar hetzelfde verlangen en wereldwijd dit lied zingend te bidden.

Beluister het lied op YouTube. Je kan ook meezingen via deze link: [Christ be our Light - GZB](#). Samen met verschillende Rwandese jongeren zingen we mee in dit wereldwijde online-koor.



*Kigali bij nacht.*

*Steeds meer huizen zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. Ook zijn er steeds meer straten verlicht. Verlangen wij ernaar om aangesloten te zijn op het lichtnet van Christus? Zo kunnen we Zijn lichtpuntjes in onze donkere wereld zijn.*

We wensen jullie “schitterende” Kerstdagen en een gezegend 2022 toe.

HARTelijke groeten,

Martin & Marleen 't Hart

Volg ons op:

[www.facebook.com/hart4rwanda](http://www.facebook.com/hart4rwanda)

[www.gzb.nl/hart4rwanda](http://www.gzb.nl/hart4rwanda)