



## Getuigen en getuigen zijn

Ondanks een periode van totale lockdown is er in de vakantie veel gebeurd. Manzi, Mpano en Florence werkten mee aan het GZB-vakantiebijbelboekje en een catechisatieles voor Nederlandse tieners. Ze vertelden hoe zij op school en thuis getuigen van Jezus. Juliety getuigde op een heel andere manier. Een paar jaar geleden is ze door Bea meegenomen naar de tienerclub. Daar is ze in aanraking gekomen met het Woord van God. Ze heeft geen ouders meer en daar worstelt ze erg mee. Door de Bijbelstudies op de club heeft ze haar identiteit in Jezus Christus gevonden. Wat wilde ze graag bij Hem horen en gedoopt worden. Op het moment dat ze dit aangeeft, komen er allerlei tegenvallers, zoals de coronapandemie. Uiteindelijk breekt toch de dag aan waar ze zo naar uitgekeken heeft. Onder toezien oog van haar 'godmothers', 'godfather' Martin (de doopgetuigen) en vele anderen geeft ze haar ja-woord aan God en dompelt de predikant haar onder in het bassin. Daarna is het feest met taart waarop ze geschreven wil hebben: "I am a child of God!"

De coronacrisis maakt het onmogelijk voor Faith en René om de tieners uit te nodigen op hun bruiloft. Toch laten de tieners zich hierdoor niet uit het veld slaan. Met hulp van Martin gaan ze aan de slag met filmpjes, terwijl Marleen ze voorziet van schrijf- en tekenmaterialen voor het maken van een hartenboekje. Zo konden ze toch hun goede wensen en hun liefde tonen aan het bruidspaar en in het bijzonder aan hun leidster Faith. Ze hoopten het bruidspaar even te kunnen zien na de kerkdienst. Uiteindelijk kregen ze de kans om het bruidspaar in de kerk te feliciteren en de cadeaus aan te bieden.

Op de tienerclub sloten we de vakantie af met een gebed. In het bijzonder baden we voor de 'pastors'. Verschillende van hen zijn namelijk 'pastor' in hun school en organiseren de Bijbelstudies. We strekten onze handen al zegenend uit naar elkaar en baden: Heer, help ons om van U te getuigen en laat ons getuigen zijn van Uw liefde.

## In dit nummer:

ICT; Social media training	2
Cycling (18)	2
Wegwijs in 't onderwijs	3
Actief met wereldkids in Rwanda	3
Van het thuisfront	3
hART voor anderen	4
Gebedspunten	4

## ICT; Social Media training

In de vorige nieuwsbrief schreven we dat we gemeenten wilden bezoeken om een social media training te geven aan predikanten en het nieuw te vormen mediateam in hun gemeente. Door een opleving van het coronavirus en de maatregelen die daaropvolgend konden we de eerste training pas in september geven.

Samen met de departementen voor jeugd en evangelisatie hebben we een gezamenlijke introductie van het GZB-programma gegeven. Daarna zijn we in groepjes verder gegaan. Aan de predikant en de jeugdleiders hebben we een Facebook training gegeven, die ik samen met Anselme, mijn Rwandese collega, heb voorbereid. Anselme kon daarna zelf de training geven en hij ontpopte zich als een goede leerkracht. Ik kon rustig observeren. De bedoeling was dat aan het eind van de training de kerk een eigen Facebookpagina had. Door een slechte internetverbinding is dat helaas is dat nog niet gelukt. We gaan binnenkort terug om de pagina op te zetten.



Het was mooi om te zien dat de jeugdleiders en de predikant actief bezig waren en dat er ook een verbinding ontstond. Er werd met elkaar nagedacht hoe de samenwerking verder verbeterd kan worden. Ook daar gaan we, samen met het jeugddepartement bij het volgende bezoek op door.

Met de lessen die we geleerd hebben, hebben we een gemeente dichtbij de Burundese grens getraind. In totaal waren er bijna 70 deelnemers, die we opgedeeld hebben in 3 groepen: ICT en media, jeugdwerkleiders en leiders van de bijbelstudiegroepen. Stuk voor stuk waren ze erg enthousiast. De komende weken gaan we ook andere gemeenten op deze manier bezoeken en trainen.

Dit project steunen? Ga naar:

<https://www.gzb.nl/projecten-werkvelden/project/?id=500>

## Cycling (18); Regenseizoen (?)

Eind september begon eindelijk het regenseizoen. Gelukkig valt er in de meeste gevallen maar één bui, maar die kan wel hevig zijn, met hagel en onweer. Dat levert soms mooie plaatjes op.

Helaas voor de boeren werd het daarna weer een paar weken droog en heet. Al met al is het regenseizoen laat begonnen en valt er ook

nog eens niet genoeg regen voor de gewassen.

Door de droogte zijn zuivelproducten moeilijk te krijgen en duur. Groente groeit onvoldoende en de oogst komt in gevaar. In bepaalde delen van het land is er daardoor al voedseltekort. Dat wordt nog versterkt doordat de voorraden gebruikt zijn tij-

dens de lockdown voor voedseldistributie.

Op de fiets is het stofhappen verminderd, maar door het vaak windstille weer vervangen door uitlaatgassen.





## Wegwijs in 't onderwijs

Tussen de lockdowns door kon Marleen met haar team van het onderwijsdepartement regelmatig schoolbezoeken afleggen voor coaching.



In kerken is het toegestaan om bijeenkomsten te organiseren zonder getest te hoeven worden op corona. Aangezien veel kleuterscholen in de kerk zijn, bracht dit het team op het idee om 's middags trainingen te geven aan kleuterleerkrachten, predikanten en oudercommissieleden van een paar scholen die dicht bij elkaar liggen. We zien de betrokkenheid onderling groeien. Dat maakt de acceptatie van spelgericht onderwijs gemakkelijker. Verder doet ie-

deren enthousiast mee in het vertellen van Bijbelverhalen. Later zien we dat ook terug bij de godsdienstleerkrachten als we bezig met een stuk toerusting in hun taak als coördinatoren van Bijbellessen en vieringen.

Na twee jaar konden we op drie verschillende locaties weer een update over ons werk geven aan de directeuren en predikanten van onze kerkscholen. Samen begonnen we om de gelijkenis van de verloren zoon voor te bereiden en te vertellen. Zo weten de leidinggevenden hoe we leerkrachten trainen en kunnen ze hen ondersteunen en zelf ook gebruikmaken van deze methode. Verder bleek het een goede kapstok te zijn om met elkaar in gesprek te gaan over familielevens en hoe we omgaan met onze kinderen. Daarna vertelde Eva Stahl, ons nieuwe teamlid, over haar werken aan inclusief onderwijs op twee scholen buiten Kigali. Ook de voortgang van de projecten kwamen aan bod. Tenslotte kreeg het 'Education Fund' ruim

de aandacht. Als elke school een bijdrage levert, kan het onderwijsdepartement blijven functioneren wanneer projecten eindigen. Ondanks de coronacrisis leveren sommige scholen ondertussen al hun afgesproken bijdragen en de anderen zijn bereid om hier aan te werken.



Deze projecten steunen? Ga naar:

<https://www.gzb.nl/projecten-werkvelden/project/?id=502>  
of:

<https://www.gzb.nl/projecten-werkvelden/project/?id=501>

## Actief met Wereldkids in Rwanda

Neem eens een kijkje op [www.gzb.nl/wereldkids](http://www.gzb.nl/wereldkids) of tip de jeugdwerkleding of de leerkrachten hierover.

In dit leuke programma vind je allerlei activiteiten om samen met kinderen bezig te zijn met zending. Leuk om te doen op bijvoorbeeld



Wereldkids Rwanda  
'Geef het door'

de club, de (zondags)school of op een gemeentedag. Zelfs is het mogelijk om inspiratie op te doen om thuis of op vakantie ermee aan de slag te gaan. Iedere 'Wereldkids' be-

staat namelijk uit allerlei losse onderdelen. Je kan dus zelf kiezen welke activiteit(en) je wil doen.

Er zijn 'Wereldkids' uit verschillende landen. Als je meer wil weten over Mpano, Claire en andere kinderen in Rwanda? Klik dan op 'Wereldkids in Rwanda'. Geef je ervaringen aan ons door!

## Van het thuisfront



Dat acties niet altijd vanuit de TFC georganiseerd hoeven te worden, bewees een gemeentelid! Ze had een overschot aan snijbonen en bood ze aan voor de verkoop. We konden allemaal genieten van die verse onbespoten groente. De opbrengst was voor de uitzending van Martin en Marleen. Hartelijk dank!

Op het moment dat deze nieuwsbrief uitkomt staan we aan de vooravond van de diensteneiling.

De gemeente heeft weer een gevarieerd aantal diensten aangeboden: naast de traditionele appeltaarten en diners worden mountainbike-tours en workshops geveild. Nieuw dit keer is de verloting van een



weekend in een luxe safaritent op een camping in Overijssel! We zijn heel benieuwd wat dit allemaal gaat opleveren; zowel financieel als qua onderlinge contacten.

Natuurlijk doen Martin en Marleen ook mee: middels een videoverbinding kunnen ze bijpraten met de aanwezigen.

## GZB

Postbus 28  
3970 AA Driebergen  
0343-512444  
info@gzb.nl  
[www.gzb.nl](http://www.gzb.nl)

U kunt een gift overmaken naar  
IBAN  
NL91 INGB 0690 7624 45  
t.n.v. GZB Driebergen  
o.v.v. Hart4Rwanda



## Colofon

Martin en Marleen zijn in juni 2016 door de GZB vanuit de Hervormde Gemeente van Veenendaal (Wijkgemeente 4 - Sionskerk) uitgezonden naar Rwanda. Ze werken voor de Anglicaanse Kerk in Kigali. Hun kennis en ervaring van IT en onderwijs willen ze van harte delen om elkaar zo te dienen in Gods Koninkrijk.

De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze nieuwsbrief. Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed! U kunt uw betrokkenheid ook tot uitdrukking brengen door een gift over te maken.

Hartelijk dank voor uw onmisbare steun!

Meeleven?

[www.gzb.nl/hart4rwanda](http://www.gzb.nl/hart4rwanda) | [facebook.com/hart4rwanda](https://facebook.com/hart4rwanda) |  
YouTube: Hart4Rwanda Teens

Mail:

[Martin.t.hart@solcon.nl](mailto:Martin.t.hart@solcon.nl) | [marleen.t.hart@solcon.nl](mailto:marleen.t.hart@solcon.nl)

Post adres:

Anglican Church of Rwanda, Kigali Diocese,  
PO box 61, Kigali, Rwanda



## hART voor anderen

In Rwanda zijn veel kleine naaiateliers waar mensen een plek met een naaimachine kunnen huren en zo hun geld verdienen. Voor een goede verdienste moet er in korte tijd heel veel genaaid worden. Verder zijn de naaimaterialen van slechte kwaliteit. Durf ik, Marleen het aan om kleding te laten maken door Rwandese kleermakers, als naaien mijn hobby is?

Ik ben de uitdaging aangegaan. Met Afrikaanse stof onder de arm en foto's van modellen op mijn telefoon, ben ik al verschillende keren bij een kleermaker binnengestapt. De maten worden opgemeten en opgeschreven. Binnen een week is de kleding klaar. Passen kan in een hoekje achter de opengeslagen deur. Na goedkeuring, betaal ik: Ik blij en zij blij. Niet altijd was ik tevreden. Soms moest ik thuis de kleding aanpassen. Gelukkig vind ik dat een leuke uitdaging. Het weerhoudt me niet om toch weer te gaan. Ik leer de kleermakers kennen en zij mij. Het geeft een band van saamhorigheid. Het heeft zelfs een grotere impact dan ik ooit gedacht had. Door het dragen van deze gemaakte kleding heb ik al veel waarderende opmerkingen gekregen. Van het een komt het ander. Voor de spelmateriaalkisten naaiden kleermakers poppen en draagdoeken. Een paar naaiopdrachten heeft een naaileerkracht geholpen, zodat ze het laatste beetje schoolgeld voor haar tienerdochter kon betalen. Kortom het stimuleert mensen om ook naar kleermakers te gaan, zelf naailes te nemen of creatief aan de slag te gaan.



## Gebedspunten

We zijn dankbaar:

- Dat we de laatste tijd weer bijeenkomsten konden houden en de scholen konden bezoeken.
- Dat scholen kisten met jeugdbijbels ontvangen om te gebruiken in het bijbelonderwijs. We bidden dat het gebruik ervan mag leiden tot een leven met God.
- Dat we predikanten en jongeren weer kunnen trainen in het gebruik van sociale media.
- Dat kerken weer elke dag gebruikt mogen worden voor bijeenkomsten.
- Dat de tienerklas weer van start kon gaan nu de maatregelen versoepeld zijn.
- Dat het aantal besmettingen al weer op een stabiel laag niveau is en de maatregelen versoepeld zijn.



Wilt u bidden voor:

- De tieners die weer naar school zijn en vaak in internaten zitten.
- Meer kracht van de Heilige Geest, zodat niet alleen tieners, maar ook wij, vol vuur het Evangelie uitdragen en zo het vuur brandend houden.
- Blijvende goede samenwerking tussen de verschillende afdelingen van de kerkregio.

Hartelijk dank voor uw gebed!