



Cijfers oefenen met bingo tijdens de lessen Lenguaje

## Beste nieuwsbrieflezer,

Bedankt voor uw betrokkenheid, gebed en steun voor het zendingswerk in Costa Rica. Een onmisbaar onderdeel van zendingswerk wereldwijd! In deze nieuwsbrief delen we graag iets over ons leven in Costa Rica, praten we met collega Juan Carlos over zijn werk en de betekenis van Pasen en delen we een nieuwtje over social media.

Hartelijke groet, Herman, Anneloes, Ralf en Julia

## Taalstudie

Nadat we in december vorig jaar de intensieve zesweekse taal cursus afronden, was er even tijd om op adem te komen. We hebben genoten van de tijd die we als gezin konden doorbrengen en hebben fijne kerstdagen gehad met medestudenten en onze kerk. Het gemis op dat soort grote momenten is altijd moeilijk, maar de fijne mensen die we hier om ons heen mogen hebben, maakt het dragelijk! In januari zijn we opnieuw volop van start gegaan met de taalstudie. We zijn nu alweer ruim drie maanden onderweg en we kennen inmiddels heel wat nieuwe grammaticaregels en er zijn al heel veel gesprekjes in het Spaans de revue gepasseerd. De taallessen zorgen voor structuur in ons leven, maar zijn ook erg intensief. Ons brein doet soms letterlijk pijn van al het schakelen en leren.

## Half jaar Costa Rica

Inmiddels wonen we nu een half jaar in Costa Rica. Een periode die voor ons gevoel voorbij is gevlogen, en dat is een goed teken! We zijn vooral druk met taalstudie en de school van onze kinderen. Maar de afgelopen maanden moesten er ook allerlei andere zaken geregeld en uitgezocht worden zoals het aanvragen van een visum, hoe werkt de apk van de auto, waar doen we boodschappen, kunnen we veilig over straat en waar moeten we dan rekening mee houden. Kortom, we zijn nog volop in transitie van 'Nederlander-zijn' naar 'Nederlander-in-het-buitenland-zijn'. Dat is bij tijden best pittig. En dan zijn er nog veel kleine dingetjes die ook nog even om de hoek komen kijken. Soms zelfs letterlijk: zoals het nest van kakkerlakken die zich in onze tuin heeft genesteld, of de wasbeer die onze prullenbak (die buiten staat) heeft omgetrokken om vervolgens te smullen van onze etensresten.

We zeggen het vaak tegen elkaar: **paso a paso adelante**. Oftewel, stap voor stap vooruit!

## Interview Juan Carlos

In de komende nieuwsbrieven willen we jullie graag kennis laten maken met de Costa Ricanen die een belangrijke rol spelen in ons leven. In deze nieuwsbrief: Juan Carlos, collega bij ESEPA.



### Kunt u iets over uw werk vertellen?’

Una Iglesia Al Servicio’ (een kerk die dient) is een onderdeel van Esepa (het seminarie waar Herman hoopt te gaan werken), die de kerk in Costa Rica helpt om een “zout en licht” te zijn in de samenleving. We denken met name met kerken na over de sociale problemen die we momenteel kennen in Costa Rica en wat de kerk daarin zou kunnen betekenen. Zo wordt de boodschap van het evangelie naar buiten gebracht en niet opgesloten in kerkgebouwen.

Daarnaast helpen we kerken met diaconale acties. Zo delen we voedselpakketten uit. Ook proberen we hulp te bieden aan migranten die op weg zijn naar de Verenigde Staten en door Costa Rica reizen. We trekken met kerken en dominees op en proberen op straat, in busstations of in opvangcentra emotionele en geestelijke hulp te geven aan deze migranten.

**Wat betekent dit werk voor u?** Met dit werk mag ik God dienen door de kerken te helpen zich voor te bereiden om de naaste beter te helpen. Het betekent voor mij dat ik gehoorzaam moet zijn aan God in alles en geloven dat Hij een doel heeft met mijn leven. Ik heb een verantwoordelijkheid tegenover God en de naaste. Dit doen we door te streven naar diaconale projecten die Gods liefde tonen en de naaste daadwerkelijk helpen.

**Het is bijna Pasen, want betekent Pasen voor u?** Voor mij is het een tijd om te reflecteren en te herdenken wat Christus voor mij heeft gedaan aan het kruis, een tijd van gebed en het bestuderen van Gods Woord. Een tijd waarin ik altijd Zijn boodschap van redding voor ogen probeer te houden. Ik ben geboren in Barranquilla (Colombia), waar het tijdens Pasen traditie is om traditionele zoetigheden te maken van mango, papaya, yam, aardappel en nog veel meer, en die te delen met familie en burens. Die herinnering uit mijn kindertijd – de gezelligheid als een familie die samen zoetigheden bereidt en deelt met anderen – herinner ik me met Pasen en doet me denken aan het delen van de boodschap van een Nieuw Leven in God.

### Hoe worden Goede Vrijdag en Pasen gevierd in de kerken in Costa Rica?

Volgens de kerktraditie wordt het Heilig Avondmaal gevierd en worden er aanbiddingsdiensten gehouden met dankgebeden aan God. In sommige kerken worden geen speciale diensten georganiseerd, of soms alleen een kerkbijeenkomst op woensdag, zodat mensen de andere dagen vrij hebben voor vakantie. Het is ook een periode waarin weinig mensen naar de kerk komen, omdat veel families de kans grijpen om op vakantie te gaan naar het strand.



**Social media** Wij hebben besloten om ons gebruik van social media langzaam af te bouwen. Dit vanwege de privacy van met name onze kinderen, maar ook omdat steeds meer mensen die ons (willen) volgen geen gebruik (meer) maken van social media. Wil je toch op de hoogte blijven? In onze nieuwe whatsappgroep sturen we regelmatig updates over ons zendingswerk in Costa Rica, onze taalstudie en over ons leven. Stuur ons een privéberichtje of mailtje naar [meijersmetmissie@gmail.com](mailto:meijersmetmissie@gmail.com), en wij voegen je toe aan onze whatsappgroep.

## Gebed- en dankpunten

- In Costa Rica is het verschil tussen arm en rijk groot. Naast de hoge hekken en mooie huizen zien we regelmatig mensen op straat slapen. Tussen de eindeloze stroom van auto's lopen bedelende moeders met hun kind aan de hand of op de borst. Wil je bidden voor mensen in armoede. Mensen die elke dag proberen te overleven.
- Bid voor Juan en zijn werk bij Esepa. Dat zijn inzet de kerken in Costa Rica helpt diaconaat en evangelisatie vorm te geven.
- Wil je bidden voor het werk van Alberto Castro en zijn kerk, Fundación Génesis. Bid dat het werk van hen tot zegen mag zijn in de wijk waar zij mogen dienen.
- Wil je danken voor onze taalstudie en de vooruitgang die we mogen maken. En bid tegelijkertijd ook voor de lange weg van taalstudie die we nog te gaan hebben.



Lekker ijsje na de taallessen.



Prachtig uitzicht vanaf de taalschool.



Een presentatie over Petrus.



En een presentatie over Maria.



Ralf vierde zijn verjaardag in de klas!



Hmm, oliebolletjes met oud&nieuw!

**Colofon** Herman, Anneloes, Ralf en Julia zijn in september 2024 door de Hervormde Gemeente Herwijnen uitgezonden naar Costa Rica. De GZB werkt samen met hen om deze uitzending mogelijk te maken. De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze nieuwsbrief. Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed! U kunt uw betrokkenheid ook tot uitdrukking brengen door een gift over te maken op IBAN NL63 ABNA 0476 3954 29 t.n.v. GZB o.v.v. Herman en Anneloes Meijer. Dank voor uw onmisbare steun!

Voor adreswijzigingen en overige informatie GZB | Postbus 28 | 3970 AA | Driebergen T 0343-512444 | E info@gzb.nl | W www.gzb.nl